

Efterårshilsen fra SFOen.

Kære børn og forældre!

Nu falmer skoven trint om land..... og vi var klar alle mand, til at give jeres børn en dejlig og oplevelsesrig efterårsferie, med flere ture ud af huset. Noget der desværre er umuligt at tilbyde i hverdagen. Vi var ved shelterpladsen, hvor der blev grillet pølser og skumfiduser, minigolf ved Hasle Ferie park (Tak til Linda og Steffen som sponsorerede minigolf) og en tur i biffen, hvor vi så "Min søsters børn og vikingerne"- Naturligvis med popcorn og juice, som vi kunne hygge med under filmen. Vi havde en rigtig dejlig uge - **MEN** jeg må lige komme med et stort ønske og bøn til jer forældre!



Vi udsender ved alle ferier/fridage en forespørgsel, hvor I skal melde ind om jeres barn har brug for pasning i ferien, dette er af hensyn til vores planlægning og bemanning af SFO. Derfor er det vigtigt at I får meldt tilbage og naturligvis melder afbud, såfremt I har fået andre planer.

I ferien var ca. 30 børn tilmeldt i SFO og der mødte mellem 8-10 ind dagligt, det er så "øv" at bruge personale-resurser, som kunne have været brugt anderledes. Det er super I valgte at hygge med jeres børn, men husk lige at giv os en melding, hvis barnet holder fri alligevel. Det er ligesom enhver anden arbejdsplads, der bliver vi jo ikke bare hjemme uden at give lyd!

Lige om lidt, er det tid til at I skal melde ind om behov for pasning i Julen. SFO har åbent mandag d 21 dec. & tirsdag d 22 dec. i Hasle. Har I behov for pasning henover julen er det på Kongeskærskolen, derfor er det meget vigtigt I får meldt ind, om I har behov eller ikke. Og gerne tidspunkt for ankomst og afhentning, og naturligvis melder fra hvis barnet ikke kommer alligevel.

Covid-19 huserer desværre stadig, og vi skal stadig passe på hinanden. Derfor endnu engang en opfordring til, at I ved aflevering og afhentning holder jer på "måtten" (smil), så skal vi nok hente jeres barn.

I de kommende måneder begynder vi på lidt julegaver, nå-nå tænker I, det er da tidligt. Men vi har 51 børn i 0-1 kl. så det er ikke spor for tidligt at tænke i de baner.



Og nu ikke noget med at udspørge jeres barn, hvad de har lavet i julegave.



Vi taler meget med børnene om hvordan vi skal opføre os overfor hinanden, og sproget i SFO'en. Ord som "Fuck dig" - og mange andre saftige gloser, accepterer vi ikke, og hjælper det ikke efter vi har talt med børnene omkring sproget, tager vi naturligvis fat i jer forældre, for at vi sammen kan hjælpe barnet på rette vej i opførsel og ordbrug. Og husk det er ikke for at genere nogen, men vi skal alle gerne tale og opføre os ordentligt overfor hinanden. Gælder store som små.

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsmåned.

Mange hilsner fra os alle i SFO.

