



## Septemberhilsen fra SFO.

Kære børn og forældre.

Så er det ved at være tid til at sige farvel til september måned, som vi har nydt med et fantastisk flot vejr. Det gode vejr har betydet, at vi har været udenfor det meste af tiden.

Vi er stadig ramt af Covid-19 regler og desværre er smittetrykket igen steget. Det har medført opstramning af regler igen. Vi er stadig opdelt i grupper og dette fortsætter desværre et stykke tid endnu.



Birthe (dansemus) har danset med o. kl. børnene nogle eftermiddage om ugen, og jeg skal love for, at børnene går til den og nyder at danse med Birthe. Der er bare rytme i de børn, og dejligt at se glade smil både hos drenge og pigerne når der danses.

Holdet på den "Blå Ø" har om eftermiddagen malet flotte billeder og malet på sten og sidst kreeret et flot billede med malede kogler.

Holdet i skolegården har sammen med Sørита syet de sødeste bamser, og ind imellem afholdt sjipte konkurrence. Med Sørита som streng "overdommer".

På den grønne ø hvor 0. kl. holder til, har vi lavet de fineste halskæder og armbånd, syet små billeder og rigtig mange vil gerne sidde og tegne og hygge sludre. Sidst på eftermiddagen bliver der læst historie for de børn der trænger til lidt ro og råhygge efter en lang dag.

Café om eftermiddagen har Devika stået for under Coronatiden dog ikke om fredagen hvor vi kan nyde Birthes hjemmebag. Denne fredag blev der serveret lagkage med flødeskum. MUMS siger vi bare..... Vi kunne nu godt have brugt engang kakao til. (smil).



Lige om lidt er det ferietid - nemlig efterårsferie. Vi håber I har meldt til og fra af hensyn til planlægning af personale resurser og planlægning af ture i ferien. Og husk at børn også har brug for ferie.



Så lidt af det kedelige.....der har været naboklager fra området ved den blå ø. Især i buskene ved legepladsen, hvor børnene i skoletid og SFO tid leger inde i buskene. Dette er også fint nok, men nogle er gået for vidt og har kastet sten og æbler ind til naboerne. Og det er absolut ikke i orden. Håber I vil tage en snak med jeres børn der opholder sig på den blå ø, at man selvfølgelig ikke genere naboer til skolen og Sfo'en.

Husk også lige at når I henter jeres barn at få sagt farvel til personalet, så bliver vi så glade :)

Det var lidt om hverdagen i SFOen, og vi glæder os til en dejlig oktober og efterårsferie.

Og rigtig dejlig ferie til jer som holder ferie.

Hilsen

Fra os voksne i SFO